



Corrin

"De winter is een sprookje met gelaarsde katjes, sneeuwvitjes en roodkapjes."

Fernand Lambrecht



Beste klanten,

Vrijdag 16 december was voorlopig mijn laatste werkdag, ik ga nu genieten van mijn zwangerschapsverlof. Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties, aandacht en kadootjes die ik de afgelopen weken heb ontvangen. Zo lief! Het voelt wel vreemd dat ik jullie nu een tijdje niet ga zien.

Ik hoop in maart of begin april weer voor jullie klaar te kunnen staan. Uiteraard zullen jullie dat ter zijner tijd wel van me horen via mail, app of postduif.

Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen, voorzichtig met vuurwerk en drink ook even een borrel voor mij, daar ben ik inmiddels wel aan toe.

Veel liefs,

Corrin

Mocht je dag-nacht-creme of reiniging op zijn, app mij dan even dan kun je ze alsnog ophalen, echt geen probleem! Het kan alleen wel wat langer duren voor ik antwoord dan jullie gewend zijn.

Tijdens mijn afwezigheid kunnen jullie contact opnemen met Sabrina Velberg van Beautysalon Sasa voor een afspraak. Zij helpt jullie graag tijdens mijn verlof.

www.beautysalon-sasa.nl

IT'S THE
MOST
wonderful
TIME
OF
THE YEAR



Winter en feesttips.

Wil je er tijdens de feestdagen op je mooist uitzien, maar niet met een dikke laag make-up? Gebruik dan wat parelmoer oogschaduw aan de binnenkant van de ogen, daar waar je oog overgaat in je neus, en aan de onderkant van je wenkbrauw waar het boogje weer omlaag gaat. Een beetje mascara maakt het af en je ogen zullen stralen!

Gebruik een fijne zoutscrub onder de douche voor je droge lichaam met wintervelletje, 1x per week is voldoende, smeer jezelf daarna in met een fijne bodylotion, of nog beter een body olie. Vergeet je handen en voeten niet, en trek wel meteen sokken aan.

Voor je gezicht geldt hetzelfde, gebruik alleen een mildere scrub. Zout kan namelijk te heftig zijn. Daarna een lekker serum en een goede rijke dagcreme en vergeet hierbij je lippen niet.

En voor de koukleumen onder ons: neem eens een verwarmende thee! Die zijn er in de smaken kaneel, rozenbottel, kardamom, ginseng en anijs.

Zo kom je die wintermaanden wel door!